

Tot ziens papa,
papa's sterven niet, ze blijven verder leven,
in alle lessen die ze ons hebben gegeven.
Krijg je het moeilijk, kijk in je hart,
daar is voor papa's een vakje apart.
Daar blijven ze dicht bij ons,
daar kunnen we ze groeten,
tot we vroeg of laat de kans krijgen
hem opnieuw te ontmoeten.

Michel "de chelle" Gotemans

geboren te Kampenhout op 4 mei 1959,
en heeft besloten om op dinsdag 27 augustus 2024 zijn
eigen weg te gaan, een weg die hem meer en meer
vertrouwd voorkwam en hem uiteindelijk de rust bracht
waar hij zo naar verlangde.

Volgens de wens van de familie zal het afscheid
plaatsvinden in intieme kring.

*Wij danken u van harte voor uw medeleven,
steun en genegenheid.*



Hebben hem lief

zijn kinderen

Elke en Kris Gotemans - Blommaers
Jordy en Karolien Van de Vliet - Frans

peter en opi van

Kiana Blommaers en Dean De Boey
Eliana Blommaers

zijn broer, zussen, neven en nichten.

Een woord van troost kan u sturen naar:
Familie van Michel Gotemans
p/a Anthony Verheyden Uitvaartzorg
Kloosterstraat 2, 1980 Zemst

U krijgt de mogelijkheid om digitaal te condoleren via
www.uitvaartzorg-verheyden.be (rubriek rouwberichten)