

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid van



De heer

Julien Van Cappellen

weduwnaar van Jeannine Christiaens

geboren te Grimbergen op 11 mei 1938 en onverwachts overleden in het
Woonzorgcentrum Den Bogaet te Humbeek op 27 september 2024.

Hij leeft verder in de harten van

zijn kinderen en kleinkinderen

Hugo en Agnes Van Cappellen - Van Dyck

Michiel

Kristof en Stefanie

Marika en Patrick Van Cappellen - Meyer

Jana en Michael

Jesse en Bo

Jani en Sarah

Kris (†) Van Cappellen, Katleen Debakker en David Luc

Met bijzondere dank aan dr. Masscheleyn, het voltallig personeel van het
Woonzorgcentrum Den Bogaet, de thuisverpleging van Kirsten Jaques voor alle goede
zorgen, alsook aan iedereen die hem de laatste jaren
met zorg en liefde omringden.

Het afscheid zal plaatsvinden in de parochiekerk van

Sint-Engelbertus en Bernardus te Zemst-Laar

op dinsdag 8 oktober 2024 om 11 uur.

Aansluitend laten we hem rusten bij zijn echtgenote in de grafkelder
op de begraafplaats van Zemst-Laar.

Gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf **10.40 uur.**

Een woord van troost kan u sturen naar :
Familie van de heer Van Cappellen, Molenveld 86, 1982 Elewijt

U kan digitaal uw medeleven betuigen via
www.uitvaartzorg-verheyden.be (rubriek rouwberichten)