

Lieve vader, pa, vake  
Dit afscheid valt ons heel zwaar,  
fysiek ben je nu weg.  
Maar je blijft vol liefde en met  
fijne herinneringen in ons hart genesteld.  
We bedanken je voor alles.

Dikke knuffel en tot ziens.

De heer

*Frederik Baetens*

echtgenoot van mevrouw  
Lydie Weyts

geboren te Zemst op 1 januari 1934,  
rustig van ons heengegaan in het  
Woonzorgcentrum De Lisodde te Mechelen  
op 15 oktober 2024.

Het afscheid zal plaatsvinden in intieme kring,  
waarna zijn asse wordt uitgestrooid  
in de geborgenheid van zijn naaste familie.

Er is geen begroeting voorzien, we herdenken onze papa,  
ons vake in al de vele mooie herinneringen.

*Liefste Frederik,  
Bedankt voor de onvoorwaardelijke  
liefde sinds we elkaar leerden kennen.*



*Vader van*

Gerda Baetens  
Marina Baetens  
Ingrid Baetens en Roger Stevens

*Vake van*

Olivier en Valérie De Beule - Yongeli  
Eveline Aerts en Matthias Goossens en zoontje Leon  
Vincent Verschuren en Sara Vleesschouwers

*Bijzondere dank aan zijn huisarts dr. E. De Smedt en aan het  
verzorgend personeel van het Woonzorgcentrum De Lisodde  
voor de goede zorgen.*

Een woord van troost kan u sturen naar:  
Fam. Frederik Baetens  
p/a Anthony Verheyden Uitvaartzorg  
Kloosterstraat 2, 1980 Zemst

U krijgt de mogelijkheid om digitaal te condoleren via  
[www.uitvaartzorg-verheyden.be](http://www.uitvaartzorg-verheyden.be) (rubriek rouwberichten)